

## *Protestantse Gemeente te Wildervank e.o.*

Predikant:	Vacant
Preses:	G.J. Laarman, Landbouwstraat 23, 9648 GA Wildervank Telefoon 0598-628192 of 06-51498105 E-mail: <a href="mailto:g.j.laarman@agroweb.nl">g.j.laarman@agroweb.nl</a>
Assessor:	Vacant
Scriba:	Gerda Kloosterhuis, Marne 41, 9642 JX Veendam Telefoon 0598-621000 E-mail: <a href="mailto:scriba@protestants-wildervank.nl">scriba@protestants-wildervank.nl</a>
Boekhouder:	B. Wind, K.J. de Vriezestraat 39, 9648 HB Wildervank Telefoon 0598-632420 E-mail: <a href="mailto:penningmeester@protestants-wildervank.nl">penningmeester@protestants-wildervank.nl</a> Bank- en girorekeningnummers: NL93SNSB0956693091 of NL85 INGB 0000862760 Beide rekeningen t.n.v.: Protestantse Gemeente te Wildervank
Diaconie:	Diaconie Protestantse Gemeente Wildervank Bankrekeningnummer: NL96RABO0319011054 (Graag doel vermelden voor goede verwerking)
Koster:	K.H. Zijlema-Wubs C.W. Lubbersstraat 33, 9648 LA Wildervank Telefoon 0598-621084 E-mail: <a href="mailto:inazijlema@netvisit.nl">inazijlema@netvisit.nl</a>
Kerkelijk Bureau:	Mw. D. Hollander, Menweg 4, 9658 PM Eexterveen Telefoon 0598-468266 E-mail: <a href="mailto:ledenadministratie@protestants-wildervank.nl">ledenadministratie@protestants-wildervank.nl</a>
Grote Kerk: "Concordia":	Raadhuisstraat 8/Torenstraat 80, Wildervank Torenstraat 80, Wildervank Telefoon 0598-612255

## *Nog wat mail adressen.....*

[beamteam@lists.protestants-wildervank.nl](mailto:beamteam@lists.protestants-wildervank.nl)  
[kinderkerk@lists.protestants-wildervank.nl](mailto:kinderkerk@lists.protestants-wildervank.nl)  
[liturgie@lists.protestants-wildervank.nl](mailto:liturgie@lists.protestants-wildervank.nl) (alleen voor liturgieverspreiding)

## *Internetadressen voor geïnteresseerde lezers*

[www.protestants-wildervank.nl](http://www.protestants-wildervank.nl) Site voor al onze gemeente leden.  
[www.pkn.nl](http://www.pkn.nl) Plaats bij uw favorieten. Internetsite voor al uw inlichtingen van en over de SOW-Kerken.  
[www.jacobsadder.nl](http://www.jacobsadder.nl) Website met informatie over rouw en trouw, godsdienst en geloof.  
[www.groningendrenthe.pkn.nl](http://www.groningendrenthe.pkn.nl) Op deze site vindt u het complete aanbod van het PDC in onze regio, aangevuld met alle actuele informatie.  
[www.kerkinactie.nl](http://www.kerkinactie.nl) Alle informatie over Kerkinactie.  
[www.intratext.com](http://www.intratext.com) Informatie over en rond de Bijbel in diverse talen, zoeken op woord, concordanties etc. (w.o. Nederlands).  
[www.kerkrecht.nl](http://www.kerkrecht.nl) Digitaal kenniscentrum voor kerkgenootschappen in Nederland.  
[www.denieuwebijbelvertaling.nl](http://www.denieuwebijbelvertaling.nl) Informatie over de nieuwe Bijbelvertaling.

## *Adreswijziging*

Bij verhuizing graag uw adreswijziging z.s.m. doorgeven aan de ledenadministratie. Indien u verhuist buiten de grenzen van onze kerk, bijvoorbeeld naar Veendam ten noorden van Skagerak en u wilt bij de kerk van Wildervank blijven dan kunt u dit doorgeven bij de ledenadministratie. Daarnaast moet u bij de kerkelijke gemeente waar u naar toe verhuist doorgeven dat u bij Wildervank wilt blijven. Ook graag een adreswijziging naar Context sturen indien u die wilt blijven lezen.

## *Contactadres autodienst*

Josien Bouter-Krolis, telefoon 0598-624460

## *Collectemunten*

Collectemunten zijn alleen te verkrijgen bij:  
J. Rijks, Stoppelmanstraat 55, 9648 AM Wildervank  
Giro NL37INGB0000886710 t.n.v. J. Rijks. Na ontvangst van de betaling worden de munten binnen tien dagen thuisbezorgd.

## *Overdenking*

*En laat mij door de wereld gaan, met open ogen open oren om al uw tekens te verstaan.*

Bijzonder dat juist iemand als Jan Wit het zo verwoordde, met die open ogen en al die aansprekende beelden, die eigenlijk zo zintuiglijk zijn. Jan Wit werd namelijk geboren met een visuele handicap. Helaas werd die steeds erger totdat hij op z'n zesde al blind was. Maar hij was gezegend met een scherp verstand en een fenomenaal geheugen. Ja, omdat hij niet kon zien, werden zijn andere zintuigen en kwaliteiten extra ontwikkeld: z'n taalgevoel, z'n denkkracht, z'n tastzin.

Wat zijn dan die tekens? Als je het nieuws volgt hebben de tekenen des tijds weinig goeds voor ons in petto. De ene crisis volgt op de andere. Er wordt door deskundigen gewaarschuwd voor mogelijk oorlog in Europa als Rusland wint. Het milieu is er slecht aan toe. Mensen slaan massaal op de vlucht voor geweld en zoeken een veilige plaats om te wonen. Heeft geweld het laatste woord, de macht van de sterkste?

Protesten die vreedzaam zijn bedoeld monden vaak uit in chaos waarna de politie hard moet ingrijpen. Dichterbij huis kan het gesprek over wat ons bezig houdt soms leiden tot harde standpunten en verwijdering van elkaar. We hebben het er maar liever niet meer over, want voor je het weet ontstaan er frustraties en ruzie. Is er nog een rol weggelegd voor de kerk en hoe kan een christelijke gemeenschap geloof, hoop en liefde verspreiden? De tekens verstaan en toch de hoop hebben dat geweld en chaos niet het laatste woord hebben dat is een hele uitdaging.

Jan Wit noemde zijn lied niet alleen 'een uitgebreide parafrase op het begin van Psalm 24', maar ook 'een loflied op het aardse leven voor zover het gezien wordt in hemels licht.' Daarvoor is geloof nodig. Dat hele persoonlijke geloof, – de overgave aan God, het toevertrouwen aan Jezus Christus – dat iemand anders niet voor je doen kan. Maar dat geloof is net zo goed ook iets gezamenlijks. Waarbij we niet zonder elkaar kunnen.

Ook niet als Wildervankster kerk, in al z'n variatie en verscheidenheid. Dat geloof dat we ons kunnen inzingen en mogen uitspreken, mogen belijden.

We willen samen bouwen aan een kerkgemeenschap, waarin we proberen het beste wat we in ons hebben te geven, met alle beperkingen en fouten die ook daarbij horen. We mogen erop vertrouwen dat we dat niet alleen hoeven te doen. Dat we de tekens zullen zien, die ons de richting zullen wijzen.

Ja, misschien is het voorlopig alleen met de groep die nog meedoet. Je kunt het navel staren noemen of potverteren. Maar je kunt ook blij zijn met de mensen die er nog zijn. Die het mogelijk maken om de gemeente in stand te houden zo lang als het mogelijk is met vrijwilligers. Laten we elkaar bemoedigen en inspireren, zodat we een veilige plek kunnen creëren in woelige tijden voor eenieder die wil schuilen, op welke manier dan ook.

Henk Wieringa (kerkrentmeester)

Geïnspireerd door liedpreek over gezang 479/ lied 978 'aan u behoort, o heer der heren' door ds. C. van den Berg

## *In Memoriam Klazina Bakker – Jongsma (1941 – 2024)*

Op 15 april jl. overleed Siny Bakker – Jongsma. Ze kwam In 1990 naar Wildervank. Ze was weduwe en werd hier de tweede levenspartner van Gerry Ham.

Siny werd geboren in 1941 in het Westerkwartier van Groningen, als jongste van een tweeling. Het grote gezin waartoe deze tweeling behoorde, verhuisde in 1960 naar 'stad' – naar Groningen. Daar leerde ze haar man Henk Bakker kennen en daar ook werden haar 2 zonen Pieter en Erick geboren.

Moeilijke jaren werden het toen Henk in 1979 overleed en Siny de opvoeding van de twee jongens alleen ter hand moest nemen. Toen ze de jongens op een te prijzen manier naar de volwassenheid had geleid, kwam er tijd vrij om aan haarzelf te denken.

Begin jaren negentig maakte ze kennis met Gerry en al gauw kozen deze twee ervoor om samen verder te gaan. Siny kwam naar Wildervank en heeft hier met Gerry en zijn gezin mooie, goede, gelukkige jaren gehad. Helaas werden de laatste jaren overschaduw door afnemende hersenfuncties. Dankzij de liefdevolle zorg van Gerry en met behulp van kinderen en thuiszorg, kon ze lang thuis blijven, maar op een gegeven moment werd de verzorging toch te zwaar en kreeg ze een plekje in De Enk in Zuidlaren. Daar overleed ze op 15 april.

In de dankdienst voor haar leven op 22 april hebben haar zonen en kleinkinderen hun moeder en oma met woorden liefdevol herdacht en twee kleinkinderen van Gerry vertolkten de gevoelens van hun familie met muziek. Een waardig afscheid van een geliefde moeder, partner en oma waarin woorden van troost en bemoediging werden gesproken en passende liederen werden gezongen.

Siny werd begraven in Groningen op de plek waar ook haar eerste man ligt begraven. Ze werd 83 jaar.



NIEUWS

### *Vanuit de kerkenraad*

Zoals u waarschijnlijk hebt meegekregen had Jakob Hensens de ledenadministratie weer tijdelijk op zich genomen, maar het doet ons goed te kunnen melden dat mw. Dienneke Hollander heeft aangegeven dat zij de ledenadministratie van Jakob over zal nemen.

Dan stond in het nieuwe jaarboekje al vermeld dat Jan Pentinga het beheer heeft over de website van onze gemeente. Mocht u iets willen aandragen voor de website, dan kunt u contact met Jan opnemen.

Misschien nog even goed om te vermelden: de overdenkingen in Context zullen de komende tijd om en om worden verzorgd door de verschillende ambtsgroepen/commissies.

Tot nog toe werd de zondagsbrief rond gemaïld en uitgeprint voor zondag in de kerk. Er is besloten om het uitprinten achterwege te laten. U zou de zondagsbrief dan eventueel thuis uit kunnen printen.

Gerda Kloosterhuis  
scriba

### ***Buiten onderhoud Concordia gebouw, gevel, ramen en terras reiniging***

Op 23 april jl. kwamen we met 6 mannen 's morgens om half tien bij elkaar om deze klus te klaren. Froukje kwam ook nog even kijken. Het was mooi weer, volop zon maar wel een koude wind. Met watersproeier en hogedruk reiniger werd de gevel aangepakt en de ramen met spons en trekker. Het terras werd met bladblazer en met onkruidverwijderaar aangepakt.

Na de klus glommen de gevel en de ramen weer mooi en het terras is blad en onkruid vrij. Hiernaast een afbeelding van de werkzaamheden.



Ondergetekende, Flip, Henk, Bert, Fokko, Hemmo, Jan.

## *Groot onderhoud aan de kerk(2).*

De uitvoering van het werk aan de binnenkant van de toren vordert al aardig. Te merken is dat er uit de muren overtollig vocht vrijkomt( wat werd verhinderd door de stuclaag). Ook de toegangsdeuren van de toren zijn opgeknapt en er is nieuw sluitwerk aangebracht. Het zal nog een tijd duren voor de buitenkant van de toren( voornamelijk het gedeelte wat bij de vorige renovatie nog niet nodig was) aangepakt wordt, want eerst moet de vochtbalans in het metselwerk zich 'herstellen'.

Ondertussen is er ook een ruime subsidie toegekend voor het herstel van de kerkvensters. Vooral het lood in de ramen is al een tijdje over datum. Het lood gaat zo'n 70-80 jaar mee en is nu na meer dan 110 jaar aan het einde van haar levensduur. Bij een aantal ramen is op zeer korte termijn restauratie nodig en er wordt binnenkort dan ook gestart met het verwijderen van de glazen van het grote raam aan westerdiepzijde. Omdat er nogal wat stof vrij zal komen moet eerst het orgel beschermd worden, dit gebeurt door het orgel 'in te pakken'. We hopen dat er dit in juli gebeurt, zodat de glazenier daarna de ramen kan inpakken en meenemen. Het glaswerk wordt zoveel mogelijk hergebruikt en waar nodig in originele kleuren hersteld en als dit in nieuw loodwerk zit worden de ramen met voorzetglas( vergelijkbaar met thermopane) teruggeplaatst, waarbij dan ook meteen de muren rondom het raam hersteld worden, zodat het steigerwerk ook optimaal benut wordt.

Het is te verwachten dat we tijdelijk het kerkgebouw niet kunnen gebruiken, met name vanwege stofvorming bij sloop- en herstelwerkzaamheden.

Namens het College van Kerkrentmeesters,  
Henk Wieringa

## *Meer dan 20 jaar liturgisch bloemschikken*

In de Context van afgelopen mei werden wij, Alida en ik, Liesbeth, bedankt voor de jaren waarin, met Pasen en Kerst, als hoogtepunten, de liturgische bloemstukken verzorgden voor onze kerk. Verder was daar natuurlijk de laatste zondag van het kerkelijk jaar, en soms nog meerdere feestelijke hoogtepunten.

*Hoe het ooit begon;*

Ruim 20 jaar geleden werd er een workshop liturgisch bloemschikken georganiseerd door de kerk, onder leiding van Jicky Grashuis, in die tijd al naam van faam met het liturgisch bloemschikken.

Hieruit ontstond een groepje met o.a. Meta Westers, Jannie Dekker en Gé Roosjen.

Als kerk waren we toen nog Samen op Weg, dit werd een gezamenlijke activiteit.

Gé vroeg Alida in 2004 om ook bij de groep te komen.

Al heel snel bleven Alida en ik over en hebben we toch zo'n 20 jaar met elkaar opgetrokken.

Boeken werden aangeschaft, stofjes gekocht in de symbolische kleuren van het kerkelijk jaar en ik verzorgde altijd de bloemen.

In de begin jaren werkten we met boeken, later gingen wij 2x per jaar naar een PKN kerk in Groningen waar voorbeelden waren voor de 40-dagetijsd of Advent en Kerst.

Het werd verzorgd door een bloemschikgroep uit Stadskanaal in opdracht van PKN Nederland. Dit werd opgeheven, daarna gingen we naar Gieten waar ds. Middelijans haar groep had van het bloemschikken. Ze heeft meerdere jaren de boeken gemaakt, voor het liturgisch bloemschikken. Altijd was het een plezier om daar naar toe te gaan, je ontmoette elkaar en deed weer nieuwe ideeën op.

De eerste periode was ook nog wel een aftasten wat is goed. De stukken waren soms wat lawaaiig, later werd het, minder is meer.

We kunnen niet anders zeggen dat we het met veel plezier en liefde hebben gedaan.

Er ontstond een vriendschap, samen deelden wij lief en leed. Kerst was een vrij korte periode, de 40-dagentijd en Pasen een wat langere periode.

We bedanken een ieder die ons heeft bij gestaan bij het realiseren van de liturgische stukken.

Alida en Liesbeth

<b>Zondag 2 juni 2024</b>	
<b>Predikant/bijzonderheden</b>	Mw. G Berends
<b>Collecten</b>	Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
<b>Lector</b>	Aly van der Kam
<b>Organist</b>	Ramon Beekman
<b>Koster</b>	Familie Mulder
<b>Oppasdienst</b>	Ina Laarman
<b>Autodienst</b>	Familie Velthuis, 0615109463

<b>Zondag 9 juni 2024</b>	
<b>Predikant/bijzonderheden</b>	Dhr. E. Vroom
<b>Collecten</b>	Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
<b>Lector</b>	Dieneke Hollander
<b>Organist</b>	Wim van Veelen
<b>Koster</b>	Eise van der Kam
<b>Oppasdienst</b>	Geja Bandhoe
<b>Autodienst</b>	Wim Bouter, 0598-624460

<b>Zondag 16 juni 2024</b>	
<b>Predikant/bijzonderheden</b>	Ds. K. Smit
<b>Collecten</b>	Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
<b>Lector</b>	Frouktje Schmaal
<b>Organist</b>	Wim de Olde
<b>Koster</b>	Gerrit Roosjen
<b>Oppasdienst</b>	Marjan Mesman
<b>Autodienst</b>	Aart Euving, 0598-617720

<b>Zondag 23 juni 2024</b>	
<b>Predikant/bijzonderheden</b>	Mw. N.D. Hollander
<b>Collecten</b>	Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
<b>Lector</b>	Helma Wieringa
<b>Organist</b>	Wim de Olde
<b>Koster</b>	Familie Somhorst
<b>Oppasdienst</b>	Hilda Ooasterheert
<b>Autodienst</b>	Ina Zijlema, 0598-621084

<b>Zondag 30 juni 2024</b>	
<b>Predikant/bijzonderheden</b>	Ds. Juijn
<b>Collecten</b>	Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
<b>Lector</b>	Jantina Wolfs
<b>Organist</b>	<b>Ramon Beekman</b>
<b>Koster</b>	Familie Mulder
<b>Oppasdienst</b>	Nog niet bekend
<b>Autodienst</b>	Familie Velthuis, 0615109463

<b>Zondag 7 juli 2024</b>	
<b>Predikant/bijzonderheden</b>	Dhr. Nieboer
<b>Collecten</b>	Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
<b>Lector</b>	Joukje Zijlstra
<b>Organist</b>	Dirk Swama
<b>Koster</b>	Eise van der Kam
<b>Oppasdienst</b>	Nog niet bekend
<b>Autodienst</b>	Wim Bouter, 0598-624460

- Alle diensten beginnen om 9.30, tenzij anders aangegeven
- Er is iedere zondag oppas aanwezig, tenzij anders aangegeven
- \*zie artikel elders in Context

### *Kerkelijke stand*

**Overleden:** 15 april 2024 mevr. S. Bakker-Jongsma  
(partner van G. Ham) laatst woonachtig te Zuidlaren.

### Kerkenraadsvergaderingen in mei

Dinsdag 4 juni

Pastoraat

Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Concordia

## *Samuel 1 en 2*

Toen ik 16 jaar was in 1966, ging ik naar de G.J.V. (Gereformeerde Jongeren Vereniging). Dit was een club van jongens en meisjes samen. Die stond onder leiding van Roelf Nomden. Roelf was een goede jeugdleider, die zowel met jongens als met meisjes kon omgaan. Ook was hij zeer sportief.

Alle jongens van Samuel 2 waren niet mee overgegaan naar de G.J.V. Dit kwam ook door verhuizing van de jongens. Ook het voetbalelftal viel uit elkaar. Een deel van de jongens waar ik ook al mee op de lagere school had gezeten, kwam nog regelmatig te voetballen bij ons achter de boerderij. De baanderdeur was dan het doel. Ook werd er wel gevoetbald in het weiland, als deze kaal gevreten was. Jongens uit de buurt deden ook vaak mee. Mijn vader kon zeer boos worden als er weer een stalruitje was gesneuveld in de achtergevel. Mijn moeder noemde het een invasie als de jongens aan kwamen en met de fietsen door de siertuin reden.

Op de G.J.V. bijeenkomsten waren de meisjes een verrijking. Roelf behandelde Schriftgedeeltes maar gaf ook uitleg over andere religies. Met sinterklaas moesten de jongens de meisjes een cadeautje met een gedichtje geven en andersom. Voor die tijd werd er geloot. Het was gissen wie de gever was. Een meisje waar je verliefd op was kreeg een hartstochtelijk gedicht.

Ook een vast gebeuren was, om in de kerstnacht voor alleenstaande en zieke ouderen die lid waren van de kerk, kerstliederen te zingen. Een avond voor de kerstnacht kwamen de jongens samen (G.J.V. leden) in cafetaria Bloem in Wildervank. Na de nodige glazen bier werden ook flesjes Cola-rum ingekocht voor de kerstnacht. De clubleden kwamen in de nachtelijke uren samen en begonnen de zangroute naar Bareveld en weer om naar het middenverlaat in Wildervank.

Tijdens de tocht, tussen de zang-adressen moest het stil zijn. Roelf had een lijst waar gezongen moest worden en zette voor het betreffende huis het lied in. Onderweg werden de flesjes cola-rum gelegegd. Ook de meisjes mochten er van proeven en ze werden ook wel eens gekust.

Hoe dichter we tijdens de tocht bij het middenverlaat aan kwamen hoe uitbundiger er werd gezongen. Na afloop, diep in de nacht, gingen we naar Roelf zijn huis. We werden gastvrij ontvangen in de voorkamer door Roelf zijn vrouw Bieny. Zij had dan soep, brood en koffie klaar. De grootste groep zat en lag op de vloer. Sommigen vielen in slaap na het eten. Na dit gebeuren ging de hele groep met Roelf naar de nachtmis om zes uur in de Rooms-katholieke kerk in Veendam. Roelf vond dat wij dit als club ook een keer mee moesten maken. De meeste leden van de club hebben de zangnacht zeker twee keer meegemaakt en hebben hier goede herinneringen aan overgehouden.

Na de nachtmis moesten de meeste jongens en meisjes van hun ouders ook nog om half tien naar de kerstmorgendienst of in ieder geval naar de middagdienst. Er waren ook jongens, eerst van Samuel 2 en later van de G.J.V. die veel met elkaar optrokken, vooral zondags. Deze kerkvrienden, zoals ze genoemd werden, kwamen ook bij ons thuis op de boerderij. Vaak waren we dan met z'n drieën. Er werden dan spellen gedaan o.a. Stratego en Mens-Erger-Je-Niet. Aan het laatste deed mijn moeder ook mee, dat vond ze gezellig en de jongens moesten dan ook blijven eten. Mijn vader ging alleen, vaak op zondagmiddag overdag, oude vrienden bezoeken in Nieuwe Pekela. Mijn moeder maakte altijd een rijkelijke maaltijd met veel vlees gebraden in vet. Ze sprak voor het eten altijd hetzelfde gebed uit; "O Vader die ons leven voed, kroon deze tafel met Uw zegen". Het woord "kroon" vond ik maar overdreven. De maaltijden (waren zeer cholesterol verhogend). De vrienden werd zeer veel eten voorgezet. Mijn moeder zei vaak; de jongens uit de nieuwbouw krijgen niet zoveel. Als ik de jongens een zondag later weer sprak op de club, vertelden ze mij dat ze de maandag erop de hele dag niet hadden gegeten. Wordt vervolgd.

Bé Leffers



G.J.V. LEDEN OP KAMP

### *Wandeltocht 8 mei 2024*

Op woensdagmiddag 8 mei hebben we gewandeld in de Heemtuin in Muntendam. (omdat op woensdag het restaurant open is) Elke 2e dinsdag in de maand is er een wandeltocht. Het startpunt was dit keer bij het restaurant. Deze Heemtuin is in 1982 aangelegd en is in de loop der jaren steeds uitgebreid.

Het was uitstekend wandelweer, niet te warm en niet te koud De route was plm. 5 km. en liep door een prachtig natuurgebied, de paadjes liepen al slingerend door het natuurgebied met bloemen en laag struikgewas.



Een lid van onze groep had informatie verzameld over het ontstaan van de Heemtuin, dit werd zeer gewaardeerd. Aan het eind van de tocht kwamen we weer bij het restaurant, waar we op het terras een drankje konden nuttigen.



De groep bestond uit 17 personen. Tijdens het wandelen praat je met iedereen, daar komt bij dat wandelen zeer ontspannend is. Iedereen was positief over de wandeling en velen doen graag weer mee.



Er werd afgesproken het nieuwe seizoen te beginnen met een stadswandeling in Appingedam op 10 september 2024.

Daar gaan we wandelen door Appingedam, een bezoek brengen aan de Nicolaikerkerk, de Synagoge en een boottocht door het Damsterdiep. De werkgroep gaat dit verder uitwerken, nader bericht volgt met een opgave van deelname in de Nieuwsbrief en Kerkbladen.

Volgende bijeenkomst is op dinsdag 10 september 2024. Opgave bij Rita Sijp e-mail [sijpies@gmail.com](mailto:sijpies@gmail.com) Telefoon: 0598-624676 of 06-13086418

Elly Levenga

## ALGEMEEN NIEUWS

### **UITNODIGING INTERKERKELIJKE VROUWENOCHTEND**

Graag nodigen wij u uit voor een *interkerkelijke vrouwenochtend* op **D.V. woensdag 12 JUNI a.s.** in Veendam. Annemiek Boonstra komt dan spreken over:

#### **EEN ZACHT HART**

In ons leven maken we zoveel mee... wat gebeurt er dan binnenin je en hoe ga je verder met gevoelens van pijn, verdriet of teleurstelling?

In de bijbel staat dat we ons hart moeten beschermen, omdat daaruit de oorsprong komt van het leven. Hoe houden we ons hart zacht en blijven we wandelen met God en luisteren naar Zijn stem die tot onze harten spreekt?

**Locatie:** De Kandelaar, Dr. A. Kuiperstraat 46, 9645 AR Veendam.

**Aanvang:** 09.30 uur. **Van harte welkom!**

## **INLIA**

### ***Vluchtelingen letterlijk centraal op Bevrijdingsfestival***

Midden op het festivalterrein staat het bootje 'Hedir', waarmee 78 mensen de Middellandse Zee overstaken. Ernaast een foto-expositie van het werk van de dokter van Lampedusa en de contouren van een andere vluchtelingenboot.

Het lot van vluchtelingen en asielzoekers in nood staat dit jaar letterlijk centraal op het Bevrijdingsfestival Groningen. INLIA werkte samen met de festivalorganisatie, die de 'Hedir' naar Groningen haalde.

*Mayday, Mayday*, klinkt een stem over de koptelefoon. Naast de 'Hedir' kunnen bezoekers een geluidsimpresie beluisteren van de gevaarlijke vlucht over zee. Deze doet denken aan documentaire *Fuocoammare*, over de vlucht naar Lampedusa.

***How many people?*** vraagt de kustwacht daarin.

*250 people. Please, we beg you.*

***What is your position?*** *Please, we beg you. Save us.*

***What is your position?*** ...

***My friend, hello?*** ...

***Hello?*** ...

Duizenden mensen verdrinken in de Middellandse Zee. Veilige, legale routes om hier te komen om asiel te kunnen vragen zijn er voor hen niet. De vluchtelingen die in 2014 in de boot zaten die vandaag op het festivalterrein staat, hadden geluk. Zij overleefden het. Net als de 282 opvarenden van de 'Meneer Vrijdag', die in 2013 overstaken naar Lampedusa. De contouren van deze boot staan naast de zeecontainer met de foto's van dokter Pietro Bartólo. Een groepje jongeren zit op de achtersteven, met biertjes en hamburgers.

## Wat wij kunnen doen

Een medewerker van INLIA vertelt hun waar ze op zitten. Ze zijn onder de indruk. “Maar”, vraagt een van de jongens, “Wat kunnen wij nou doen? Zo’n groot probleem, zo ver weg, Europa is er verdeeld over.” De INLIA medewerker weet wel wat: “Je kunt bij de Europese verkiezingen op 6 juni stemmen op partijen die voor vluchtelingen opkomen en aan echte oplossingen werken. En je kunt in jouw dorp of stad opkomen voor goede opvang.” Het enige meisje zegt prompt: “Zie je nou wel dat je wel moet gaan stemmen voor het Europees Parlement?”

Een tweede groepje heeft wat gemist op het festivalterrein: “Er staat een bord met ‘Stand with Oekraïne’, maar ‘Stand with Gaza’ dan?” De medewerker heeft geen idee of dat bord ook ergens staat.

“Maar INLIA staat voor alle vluchtelingen en asielzoekers in nood. Wij vangen ook staatloze Palestijnen op. We stand with people.” Het levert een boks op.

## Dokter van Lampedusa ook in Europees Parlement

De foto-expositie toont het werk van dokter Pietro Bartólo op het kleine eiland Lampedusa en op zee. Hij onderzoekt alle vluchtelingen die daar – levend of dood – aankomen. Al 34 jaar. De dokter verlaat het eiland enkel om als lid van het Europees Parlement te pleiten voor een betere behandeling van vluchtelingen.

Naast hoopgevende beelden, bijvoorbeeld van een bevalling, laat de tentoonstelling de verschrikkingen van de vlucht zien. Uitputting, onderkoeling, honger en dorst. Gewonden, verminkten en doden. De foto’s zijn daarom niet geschikt voor kinderen. Volwassenen vinden het al moeilijk genoeg om de beelden te aanschouwen.

## “Briljant in al zijn eenvoud”

Sommigen gaan liever niet naar binnen. Zij kunnen buiten informatie krijgen over Plan KAN\*, dat de asielopvang in Nederland fatsoenlijk, eerlijk en duurzaam wil regelen. Door mensen evenredig over gemeenten te verdelen in kleinschalige opvang; zo is er draagvlak en hoeft niemand buiten te slapen. Als iedere gemeente bijvoorbeeld 30 mensen per 10.000 inwoners opvangt, is er geen tekort. “Briljant in al zijn eenvoud”, zegt iemand, “Zo moet het gewoon!”

In het plan blijven mensen ook op één plek, zodat kinderen direct naar school kunnen en volwassenen aan het werk. Bezoekers zijn er snel uit dat Plan KAN een werkbare oplossing is, die nieuwkomers en de samenleving veel voordelen biedt. “Waarom doet de overheid dit niet?” roept een vrouw uit. Ze neemt een folder mee. “Je weet nooit waar het goed voor is.”

Met hartelijke groet,  
Helmer Roelofs

\*Plan Kan is een initiatief van migratiedeskundige Carolus Grütters van de Radboud Universiteit, de gemeenten Utrecht en Tynaarlo, de Raad van Kerken in Nederland en INLIA.

